

Lieve familie, vrienden en iedereen die op de hoogte wil blijven,

Alweer september en tijd voor een update vanuit Ahava. Het zonnetje schijnt en er waait een zacht koel briesje. Meestal is september al heel erg warm in de vallei maar dit jaar genieten we van het feit dat dit nog niet zo is. Eind augustus hadden we zelfs nog prachtige motregens waardoor alles weer even heerlijk fris en groen mocht worden. Duizend redenen tot dankbaarheid!

Ik had jullie graag willen vertellen dat de omheining om ons 'bos' zou staan maar helaas is dat nog niet het geval. Alle voorbereidingen die tot dat moment leiden nemen veel tijd. Zo is Mister Kevin nog steeds palen aan het snijden en lassen, die Mister Richard aan het schuren is en vervolgens kan Mister Chifundo ze van grondverf voorzien. De omheining ligt op rollen klaar. Deze hebben we ook allemaal na moeten lopen omdat ze niet netjes van de fabriek afgeleverd worden.



Mister Kevin aan het palen lassen.

Op dit moment hebben we de schilder op Ahava die samen met Mister Chifundo een aantal gebouwen van een nieuwe verflaag voorziet. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren wat nodig is om de gebouwen in een goede conditie te houden.

Daarnaast is de timmerman ook op Ahava die samen met Adam werkt. Naast het plaatsen van het dak en het plafond in onze 'zeepfabriek' zijn er deuren geplaatst en worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo kwam de schilder erachter dat bij een gedeelte van de kliniek de golfplaten te kort afgezaagd waren waardoor regenwater in het hout van de veranda is gegaan en de nodige problemen heeft gegeven. Ditzelfde was het geval bij het

staf-huisje waar Sister Jean woont. Nu we de dakgoten verwijderd hebben komen we soms voor onaangename verrassingen te staan.



Soms zit het tegen.....goed tegen!

Misschien denk je nu 'hoe kan dit nou?'welnu.....in Malawi kan heel erg veel als het werk niet op de juiste manier overzien wordt. Gedane zaken nemen echter geen keer dus hupsakee de zaak aanpakken, opknappen en snel vergeten!

Aan uitdagingen heb ik de afgelopen twee maanden geen te kort gehad. Half augustus stond er een man aan onze poort die vertelde dat zijn vrouw was overleden na de geboorte van hun kindje. Hij had alleen het kindje niet meegenomen en om een goede inschatting te kunnen maken van de situatie moet ik het kindje toch echt zien. Uren later kwam hij terug met de zus van zijn overleden vrouw die het kindje verzorgde. Ahava geeft geen zorg aan pasgeboren kinderen omdat wij (lees ik) nu eenmaal niet alles kunnen. Zorg voor pasgeboren kindjes is enorm intensief naast de hoge kosten die babymelk met zich meebrengt. Daarnaast zijn in de meeste gevallen er andere en betere manieren dan dat wij ons ermee 'bemoeien' maar uit gemakzucht gaan mensen vaak naar blanken die het wel voor hen oplossen.

Maar soms heb je geen keuze en dat was het geval toen ik dit kindje zag. Ze was prematuur geboren en woog 1.4kg maar zag er gezond uit en reageerde alert. Tante was drie dagen in het ziekenhuis geweest waar men haar kangoeroe zorg had geleerd en alle andere zaken die ze moest weten om goede zorg aan dit kindje te geven. Alle vragen die ik haar stelde kon ze beantwoorden dus Sister Chrissy en ik waren vol goede hoop dat het goed zou gaan. We konden haar luiers en een strikslip geven en in de premature doos van jaren geleden vond ik nog een

mutsje en sokjes voor 'kleine Truusje'. (Ze heeft een andere naam maar liefkozend heeft ze deze naam gekregen). We maakten de afspraak om haar met vader een week later weer te zien.



Kleine Truusje hier bij Sister Chrissy op haar arm.

Niets had ons kunnen voorbereiden bij wat we een week later zagen. Tante deed niet meer aan kangoeroe zorg en naast dat alles in de richting wees dat ze niet voor kleine Truusje wilde zorgen bevestigde vader dit ook nog eens. Je staat erbij en je kijkt ernaar en ik kan je verzekeren dat dit de momenten zijn dat ik mij machteloos voel.

Na een niet zo'n geweldige nacht werd ik wakker met de gedachte om met een aantal mensen te contacten welke stappen ik eventueel nog kon gaan zetten. Een lang verhaal verkort eindigde in het feit dat 's middags kleine Truusje was opgenomen in een kindertehuis.

Ik had hiervoor alleen toestemming gevraagd aan de vader. Natuurlijk weet ik wel dat juist de familie van zijn overleden vrouw hierover gaat maar deze tijd hadden we niet meer. Kleine Truusje had NU hulp nodig. Het gevolg was wel dat vader en ik beschuldigd werden dat hij het kindje aan mij had verkocht en ik had het weer doorverkocht aan andere blanken. Gelukkig had ik vader en Sister Chrissy meegenomen naar het kindertehuis en inmiddels weet de familie wel beter.

Twee dagen later kreeg ik het bericht dat kleine Truusje met ernstige diarree was opgenomen maar ons kleine vechtertje werd boven verwachting na zes dagen ontslagen. Inmiddels weegt ze 2.3kg en gaat het naar omstandigheden heel goed met 'onze kleine Truusje'.

Alsof bovenstaande nog niet genoeg was werd ik afgelopen week getraakteerd op een brief van de arbeidsdienst en het verzoek om naar het kantoor te komen.



De gehandicapte man die wij sinds een jaar helpen wilde meer ontvangen dan wat hij van Ahava kreeg. En omdat hij dat niet kreeg had hij besloten om het hogerop te gaan zoeken. Naast zijn bezoek aan de arbeidsdienst was hij ook naar het kantoor voor mensenrechten geweest. Samen met Mister Chifundo en Abambo Patrick hebben we gesprekken gehad met de District Commissionair, de Sociale Gezondheidszorg, de dorpsoudste en zijn we gisteren naar de arbeidsdienst en de mensenrechten organisatie geweest. De uitkomst is dat deze man niet meer welkom op Ahava is. Heel erg verdrietig want eigenlijk heeft hij wel hulp nodig.

Helpen en hulp geven is niet gemakkelijk als je het op de juiste manier wilt doen. Eerlijk en oprecht naar jezelf blijven kijken helpt om niet de moed te verliezen, om door te gaan en hoop en vertrouwen te houden voor hen waarmee je soms een stukje en soms wat langer mocht meelopen.

En toch.....zijn we dankbaar dat we eind augustus opnieuw een voedseluitdeling konden realiseren aan de allerarmste mensen om ons heen die door allerlei omstandigheden waar corona ook een onderdeel van is zoveel tekorten hebben. Het is misschien een druppel maar wel een druppel van liefde in omzien naar je naaste die honger heeft!



Met een voedselpakket richting huis.

In de harige afdeling op Ahava heeft bunny Benjamin een vriendje gekregen: Josef. Het is snoezig en schattig om te zien hoe leuk ze het samen hebben.



Bunny Josef

Schaapje Wooly lijkt toch echt zwanger te zijn dus wie weet hebben we over 2 maanden weer een lammetje en hopelijk lammetjes op Ahava. Lenie en Mienie (de geitenmeisjes) zijn altijd blij om mij te zien en vooral Mienie houdt erg van knuffelen (lucky me). Met Mo en Biel (de ezels) gaat het ook goed. Vooral Mo is zeer brutaal en als het op eten aankomt niet te stoppen wat nogal eens grappige situaties oplevert. De biggetjes Babe en Rachael groeien als kool en in de poezenafdeling was er feest toen op 1 september Jippy Boy 18 jaar mocht worden. Met Pip, Max en Bor (onze herdershonden) gaat het ook goed. Jullie zullen vast begrijpen dat Ahava de liefste dieren van de hele wereld heeft!



De 'bejaarde kater': Jippy Boy

We zijn dankbaar dat de corona cijfers in Malawi weer aan het dalen zijn. Ondanks dat gegeven lijken de mensen zich hier niet heel erg druk om corona te maken. Je wordt ziek of je wordt het niet.

Met mij en ons op Ahava gaat het goed. Met elkaar zijn we altijd met heel veel zaken bezig maar ik ben dankbaar dat er een goede sfeer in het team is. Een aantal mensen in ons team zijn altijd bereid om extra dingen te doen wat maakt dat anderen zo af en toe ook bereid zijn. Het zijn kleine stapjes van groei waar ik erg van geniet. Omzien naar elkaar en je naaste is niet altijd zo vanzelfsprekend.

Willen jullie met ons meebidden voor:

- Kleine Truusje: voor liefdevolle verzorging van hen die het meest betrokken bij haar zijn en dat ze gezond mag blijven,
- Ons team en dat we in liefde en eenheid naar elkaar toe mogen (blijven) groeien,
- Bescherming op Ahava en op de wegen in Malawi,
- Een goede afronding met de medewerkers van de mensenrechtenorganisatie.

Willen jullie met ons mee danken voor:

- Een nieuwe dag, een vogel, die onverwachte ontmoeting, de lach van een kind, het ondeugende gerimpelde oude gezicht wat mij verwachtingsvol aankijkt. Malawi: het land en de mensen die mij zo lief geworden zijn.
- Hen die betrokken zijn bij ons leven en het werk wat we hier mogen doen door gebed, geven, die email of Whats-App of op een andere manier.
- De corona golf weer aan het dalen is.

WANT WIE IS TOCH GELIJK AAN ONZE GOD!

Een lieve groet en Gods zegen,

Chris Onderstal en team Ahava

ThuisFrontComité van Chris Onderstal

Contactpers: Jan en Trienke van der Lei

Vredemaker 8, 1689 WP Zwaag

Tel: +31(6)3032 6989

E-mail: janvanderleigzn@gmail.com

Naast gebed voor Chris en het project, kunt u haar en/of het werk ook financieel helpen. Dat kan door een gift over te maken via: Stichting Ahava-Malawi, IBAN: NL 23 ABNA 0574 6674 31

www.ahava-malawi.com

Giften kunnen ook gedoneerd worden via VPE-Zending o.v.v. Chris Onderstal: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE-Zending