

AHAVA MINISTRIES

Ahava, 8 november 2020

Terwijl bij jullie de eerste nachtvorst is geweest is het bij ons sinds eind oktober 40 en soms + graden. Het is zo warm dat je soms niet weet wat je met jezelf moet doen. De nachten koelen maar nauwelijks af en zo is slapen ook een uitdaging geworden. Het is, juist als het allemaal wat moeilijker is goed om jezelf eraan te herinneren dat deze tijd ook weer voorbij gaat. Dat mogen jullie ook doen nu de corona maatregelen opnieuw zijn aangescherpt. Probeer positief te blijven, je zegeningen te blijven tellen en woorden van leven te blijven spreken. Het is zo belangrijk om bemoedigende woorden te spreken als alles net wat moeilijker gaat. Daar word je zelf toch ook door opgebouwd? Met elkaar kunnen we een verschil maken dat mogen we nooit vergeten.

De afgelopen 2 maanden hebben we goed doorgewerkt om zoveel als mogelijk zaken af te ronden voor het regenseizoen. Adam zijn huis ziet er al compleet uit maar het pleisterwerk voor de muren en de vloeren moet nog gedaan worden. Het onderkomen voor onze toekomstige ezeltjes is bijna klaar. Gedeeltelijk konden we dit van gebruikte materialen bouwen en we zijn super blij met het resultaat!



Adam zijn huis: voorzien van golfplaten en ons ezeltjes onderkomen. Zolang die er nog niet zijn gaat het als materialen opslagruimte dienen want daarvan lijken we nooit voldoende te hebben.

Sinds gisteren is het team begonnen met het leggen van de stenen voor de bestrating op Ahava. Ik heb zeker twee jaar tegen deze klus aangekeken en de werkelijkheid is nog vervelender dan wat ik had bedacht. Trucks die 's avonds laat, tegen alle regels in gewoon straatstenen komen brengen en zo onzorgvuldig de boel afladen dat zeker 5% van alle stenen kapot zijn, een steekproef van het tellen van een lading leverde zoveel 'verdwenen stenen op' dat we noodgedwongen waren om 36.000 stenen te moeten tellen die we net allemaal hadden gestapeld. Het waren er een aantal duizend minder..... De egaliseer machine ging na een paar uurtjes kapot en moesten we een hele dag op nieuwe vervanging wachten. Maar nu.....worden de stenen gelegd en voor het eerst lijkt het mee te zitten want het gaat met een team van 9 man voor de verandering heel snel. Wie weet hebben we voordat de regen gaat komen bestrating op Ahava.



AHAVA MINISTRIES

Het egaliseren van Ahava en 'lekker op weg' met de bestrating.

Ondertussen hebben we voor 2 weken de timmerman op Ahava gehad die naast de grote klussen ook nog tijd had om wat kleine klusjes te doen of te repareren. Adam heeft aangegeven graag een opleiding tot timmerman te willen volgen en als alles corona vrij is gaan we kijken wat hier de mogelijkheden voor zijn. Het is een enorm voordeel als personeel onderwijs en training heeft gekregen op die gebieden waar hun interesse ligt. Geschoolde mensen zijn zeer schaars te vinden in ons gebied en daardoor zijn we aangewezen op mensen van de stad. Naast hun loon moet er ook geld betaald worden voor onderkomen en reizen. Om die reden is het een win – win situatie om ons eigen personeel te trainen.

Over scholing en training gesproken. Begin volgend jaar hopen we dat Mister Chifundo, Mister Kevin, Mister Wilson en Adam naar een workshop gaan waar ze leren om een huis te bouwen wat duurzaam, goedkoop, milieu vriendelijk en wat ook op dorpsniveau voor een ieder betaalbaar is. Het is de bedoeling dat ze in tweetallen gaan over een periode van 9 dagen. We hebben besloten dat Adam zijn huis het laatste huisje is wat we gebouwd hebben van gebakken stenen, cement en golfplaten. We willen de mensen gaan leren om op een andere milieu vriendelijke manier hun huizen te bouwen die geen belasting voor de natuur opleveren en waar geen bomen voor gekapt hoeven te worden om de stenen te bakken. Deze training wordt door mijn vrienden hier in Chikhwawa gegeven en afgelopen zaterdag ben ik met de mannen wezen kijken hoe zo'n huisje eruit ziet. Het was een bijzondere verrassing om te zien hoe enthousiast ze waren.

Misschien vind je het een super leuk idee om je Sinterklaas en/of Kerstcadeau hieraan te willen geven. Je kunt het ook samen doen, met familie en/of vrienden, Bijbelstudie groep of mannen/vrouwenclubs of een bedrag wat jij kunt missen. Tenslotte helpen alle beetjes! Voor ieder persoon hebben we 100 euro nodig, dit is inclusief training, lunch en vervoerskosten en een certificaat na afronding van de workshop. **Giften kunnen gestort worden op NL23 ABNA 0574 6674 31 ten name van Stichting Ahava Malawi te Leiderdorp ovv Workshop personeel. De giften zijn voor de belastingaangifte aftrekbaar.**



Hierbij een foto van het ecologische huis wat onze mannen afgelopen zaterdag konden bewonderen.



AHAVA MINISTRIES

Goed nieuws is dat het Ahava Centre of Hope nu officieel aan Ahava Ministries is overgedragen. Inmiddels ben ik begonnen met het verkrijgen van de pacht wat op dorpsniveau geregeld is. Nu moet het nog op district niveau gedaan worden en daarna op landelijk niveau. Daarnaast heb ik de timmerman, de loodgieter en de elektricien meegenomen en zijn zij bezig om een offerte te maken voor de reparatiekosten om het centrum en de huizen weer in een goede staat te krijgen. Met het bestuur in Nederland zijn we begonnen om hiervoor een plan op te zetten.

Van een organisatie in Malawi kon ik splinter nieuwe ziekenhuisbedden en matrassen krijgen. Dit hadden zij geïnvesteerd voor de Corona patiënten maar Malawi heeft tot nu toe niet de hoge aantallen gehad zoals in andere landen het geval was/is. Deze bedden willen we gebruiken voor het centrum wanneer kinderen willen rusten en/of voor de groepen ouder/verzorger en kind die op training gaan komen en in het centrum gaat overnachten. Stapje voor stapje gaan de puzzelstukjes op zijn plaats vallen wat een enorme bemoediging is.

In de kliniek blijft het onveranderlijk druk en zien we iedere dag weer heel veel zieke mensen. Het is een onwijze zegen om Sister Chrissy in ons team erbij te hebben. Als community verpleegkundige gaat ze op huis bezoeken en geeft ze eenvoudige medische en praktische informatie die een wereld van verschil voor de mensen zijn. Op donderdagmiddag heeft ze anticonceptie poli en gemiddeld 800 vrouwen maken hier gebruik van.

Wij als verpleegkundigen moeten ook geschoold blijven en daarom gaan we nu iedere dinsdagmiddag naar een dichtbijgelegen ziekenhuis om onze punten te halen zodat we onze registratie als verpleegkundige in Malawi kunnen behouden. De mensen blijven gewoon wachten voor de poort en zodra we weer thuis zijn zien we nog zo'n 15 tot 20 patiënten.

Sinds een maand hebben we een nieuw vriendje op Ahava: Benjamin het konijn. Zoals het gewoonlijk gaat is het ook dit keer geen uitzondering en heeft Pip er weer een vriend bij. Bijna iedere dag mag Benjamin even rondrennen op Ahava en het bijzondere is dat ie na een poosje zelf weer zijn hokje opzoekt. Met Wooly en Lucie en 'de jongens' gaat het ook prima. De lammetjes worden snel groot: alweer bijna 2 maanden.



Bunny Benjamin en Lucie met Dowdy.

Willen jullie met ons meebidden voor:

- De te volgen procedures voor Ahava Centre of Hope,
- Wijsheid en leiding voor alle lopende zaken op Ahava,
- Bescherming voor mij en ons op Ahava nu we de feestmaand tegemoet gaan en op de wegen in Malawi,



AHAVA MINISTRIES

- Dat we allemaal gezond mogen blijven en beschermd zullen blijven tegen Covid 19.

Willen jullie met ons mee danken voor:

- De samenwerking met onze teamleden,
- Zijn trouw, liefde en zorg voor mij en ons en voor het werk wat we mogen doen,
- Een lief konijn,
- Dat we zoveel werkzaamheden voor het regenseizoen nog af konden ronden,
- Gebeden, financiën, goederen, post, email.....voor bemoediging en liefde,
- Bedden en matrassen voor ons Centre of Hope.

Een lieve groet en Gods zegen,

Chris Onderstal en team Ahava

