

# AHAVA MINISTRIES

Ahava, 6 maart 2019

Vanaf zondag is het hier bewolkt met af en toe een bui en soms heel veel regen en daarbij behoorlijk wat wind. Maar over heel Malawi heeft het heel veel geregend sinds zondag en al dat water zoekt zijn weg naar lager gelegen gebieden. Voor de tweede keer dit jaar hebben we hier te maken met een overstroming. Hadden mensen nog hun oogst kunnen bewaren in de eerste overstroming dan is dat nu voorzeker verloren gegaan.



**Waar eerst de tuinen van de mensen waren zie je nu alleen maar water. De machtige Shire River is opnieuw buiten zijn oevers getreden.**

Op 17 februari, na dagen van enorme hitte kwam het tot een ontlading in de vorm van een tornado in ons gebied. In een tijd van 15 minuten verloren we 4 bomen en 4 fruitbomen en braken takken van enorme bomen af alsof het een twijgje was. Het is toch iedere keer weer een bijzondere constatering dat we ons door de omstandigheden niet laten ontmoedigen en de schouders eronder zetten en onze handen uit de mouwen steken om de boel weer op te ruimen en op te knappen. Dit keer nam het maar liefst vier dagen in beslag. Dankbaarheid naar de Heer dat we allen gespaard zijn gebleven, geen bomen op onze gebouwen zijn gevallen (alleen een grote tak op Mister Dickson zijn wachtershuisje) maar de golfplaten kon Mister Kevin uitdeuken en.....als je een beetje doorloopt zie je er niets meer van. Verder een grote tak op onze binnen omheining en die staat nog op de agenda voor reparatie maar eerst moeten er nog een aantal andere grote takken van de bewuste boom afgezaagd worden.

Het blijft een gegeven dat het hier nooit saai is!

Vorige week hadden we vriend en filmer Lars voor een hele week. Het was mooi en helder weer en hij was instaat om prachtige beelden te schieten. Aan hem de taak om nu met al die beelden een nieuwe promotie film in elkaar te zetten. Ik hoop die tel introduceren in mijn komende verlof periode.



# AHAVA MINISTRIES



## Lars aan het filmen en onder toezicht van van Pip, Floortje de auto poetsen.

Voordat dit zover is ligt er hier nog genoeg werk om mij van de straat te houden. Ik weet nu al dat het voor bepaalde projecten niet gaat lukken om die op tijd af te ronden. Het Zonne waterproject is voor de 80% klaar maar doordat de bestaande metalen torens de nieuwe 5000 liter tanks niet konden dragen zijn we die nu opnieuw aan het 'herbouwen'. Na alle opties en mogelijkheden bekeken te hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat we deze klus zelf kunnen klaren. Mister Kevin werkt alweer 6 jaar op Ahava en hij heeft veel laservaring. Mister Chifundo, die al een beetje kon lassen kon eind januari voor een maand een versnelde lastraining volgen. Op 25 februari zijn we met dit werk begonnen en de mannen doen samen een super job. Alleen laat de elektriciteit ons af en toe in de steek en met alle regen die er de afgelopen dagen is gevallen is lassen niet mogelijk. De torens zullen vast wel afgebouwd worden alleen denk ik niet dat het laatste stuk aansluiting nog gerealiseerd zal worden voor mijn verlof. Het is niet anders.....met elkaar pakken we het in juli dan weer op.



## Project: herbouw watertorens in actie.

Half januari is de fundering gelegd voor ons volgende Zonne energie project. We hopen dit jaar de vele uren dat we geen elektriciteit hebben op te vangen door opgeslagen elektriciteit van de zon. Daarbij is het ook de bedoeling dat gedurende dag uren de airconditioning in onze medicijnkamer op Zonne energie zal draaien. Dit is enorm kostenbesparend want een airconditioning 'slurpt' elektriciteit.

# AHAVA MINISTRIES



**Start van het Zonne energie project. Met deze afbeelding in de grond moet het volgens mij helemaal goed gaan komen met dit project.**

Op 4 januari kwam het waterbedrijf onaangekondigd en nam de watermeter mee. Al jaren is er gedoe met het waterbedrijf. Zij geven namelijk aan dat een aantal rekeningen niet betaald zijn maar wij tonen met bewijs aan dat deze wel betaald zijn. Toch schijnt dat allemaal niet voldoende te zijn en zo'n twee keer per jaar neemt het waterbedrijf de watermeter mee en zijn we van water afgesloten. Dat we een kliniek draaien en afhankelijk zijn van water is blijkbaar niet belangrijk genoeg om ons weer aan te sluiten.

Wij kennen de uitdrukking 'aan een dood paard kun je niet trekken'. Dat betekent eigenlijk dat er geen beweging in te krijgen is. Helaas geldt dit voor heel veel systemen in Malawi: er is geen beweging in te krijgen. Bellen, afspraken maken, opvolgen, weer bellen, opnieuw bellen.....geduldig wachten.....opnieuw bellen, weer langs gaan.....Soms kan het echt wel zo zijn dat er na jaren resultaat is tenslotte heeft Ahava daar voorbeelden van. Het vraagt alleen heel veel doorzetting en heel veel van je (lees mijn) tijd en energie.

Met onze besturen kijken we naar andere oplossingen en zo is de Zonne waterpomp met financiële hulp van de Wilde Ganzen en heel veel trouwe gevers een feit geworden. We zijn zo dankbaar dat we ons nieuwe aanplant gras kunnen sproeien, onze fruitbomen gewoon met de tuinslang water kunnen geven, overal op Ahava waterkranen staan die ALTIJD water geven en we niet meer afhankelijk zijn van een bedrijf dat ons zomaar weer kan afsluiten.

En zo.....volg ik het waterbedrijf niet meer op, zij trouwens mij ook niet maar krijg ik iedere maand wel heel trouw een rekening van water wat we niet gebruikt hebben. Dat dan wel weer.....

Terwijl ik dit bericht zit te typen staat de generator te 'loeien'. We zitten al bijna 2 volle dagen zonder elektriciteit en met een lege laptop, telefoon, een koelkast waarvan de inhoud er niet beter op gaat worden maar besloten om een dag thuis te werken. Niemand van het elektriciteitsbedrijf kan mij overigens vertellen waarom we geen elektriciteit krijgen. We laten ons weer verrassen als dat moment er komt. Altijd een reden tot dankbaarheid in Malawi: ook dat is een gegeven!

Afgelopen week konden we al onze ouderen, gehandicapten, weduwen van ons Food4Work programma, onze vrijwilligers en onze medewerkers een heerlijke warme deken geven. Lieve vrienden in Amerika hadden zich daarvoor ingezet en het doet goed om te weten nu het zoveel kouder is dat iedereen warm kan slapen.



# AHAVA MINISTRIES



## **O happy day! Het in ontvangst nemen van een prachtige, nieuwe en warme deken.**

We hebben nu drie vrouwelijke vrijwilligers die elk een middag onze Kinderbijbleclub draaien. Meestal zijn er 30 kinderen die komen. De kinderen hebben zoveel plezier met elkaar maar het meest bemoedigende feit is dat ze van de Heere Jesus mogen horen.

De kliniek is nog steeds heel erg druk. Sinds januari is de kliniek open voor iedereen en zijn mensen ook welkom vanuit andere dorpen. Soms komen mensen van 15 kilometer bij ons vandaan. Vaak wachten er al hele groepen om 6 uur 's ochtends bij de poort. Sommige dagen kunnen we de enorme stroom van mensen niet behandelen en moeten er een tiental de volgende dag terugkomen. Soms werkt suster Jean een extra uur en bijna iedere dag neem ik alle wondverzorging voor mijn rekening, zorg ik voor de opgenomen patiëntjes en geef hand en spandiensten. We zijn echt toe aan uitbreiding in de vorm van een tweede verpleegkundige. Het komt.....gelukkig op Zijn tijd!

Van eind april tot half juli ben ik in Nederland met verlof. Ik spreek in de volgende kerken wat u/je een mogelijkheid geeft om mij te zien en te spreken:

28 april, De Kandelaar in Voorthuizen

19 mei, Exodus Gemeente in Den Haag

28 mei, Morgenstond Gemeente in Zoetermeer

2 juni, Filadelfia Gemeente in Hippolytushoef

16 juni, 't Kruispunt in Rijnsburg

23 juni, Gemeente De Brug in Hoorn.

Daarnaast organiseren we met bestuur en TFC een vriendendag. Ik kijk uit om jullie te ontmoeten!!

Mijn eerstvolgende bericht zal in september weer geschreven worden. Ik schrijf alleen berichten op de oneven maanden van het jaar en begin juli ben ik nog in Nederland.

Willen jullie met ons meebidden voor:

- Bescherming en veiligheid op Ahava en op de wegen in Malawi
- Bescherming voor onze dieren: Pip, Max en Bor (onze herdershonden) Mister Nelson (ons varken) en Norton en Jippy boy (onze poezen)

# AHAVA MINISTRIES

- Een voorspoedige afronding van lopende projecten
- Mijn verlofperiode in Nederland
- Wijsheid, inzicht en bescherming voor onze medewerkers gedurende mijn afwezigheid.

Dank Hem voor:

- Mensen die geven, die bidden en die gaan en zo een verschil maken in het werk en ons leven hier op Ahava
- Mister Chifundo die enthousiast is om het geleerde van zijn las cursus in de praktijk te brengen
- Een steeds betere samenwerking met onze teamleden
- Gezondheid voor onze teamleden en mijzelf.
- Een God en Vader die iedere dag getrouw is! DANK U HEER!!

Gods zegen en een lieve groet,  
Chris Ondestel en team Ahava

***You have two hands. One to help yourself.....the second to help others. (Author Unkown)***

