

Ahava, 28 maart 2019

Lieve vrienden, familie en iedereen die op de hoogte wil blijven,

Het zonnetje schijnt, de vogels fluiten, in de kliniek is het een komen en gaan van mensen, buiten de poort wachten nog meer zieke mensen, iedereen is aan het werk en het lijkt alsof alles nog hetzelfde is als een paar weken geleden.

Maar schijn bedriegt, want op vrijdag (8 maart) kwam het water, het verwoestende water wat levens nam, mensen dakloos maakte en ze hun toch al schaarse bezittingen ontnam, dieren verdronken en de oogst die zo hoopvol was en bijna klaar was om geoogst te worden verwoeste. Wat kan water een vernietigende uitwerking hebben.....



De overstroming direct achter Ahava.

De mensen in ons dorp wonen niet in de rivierbedding maar allemaal op hoger gelegen land. Ahava ligt aan de rand van het dorp en daardoor zouden wij in theorie de eerste zijn die te maken zouden krijgen met deze overlast. In de overstroming van 2015 ben ik dat allemaal eens gaan bekijken en kunnen we allemaal gerust zijn dat dit waarschijnlijk nooit aan de orde zal zijn. Dank U Heer!

Ondanks dat de mensen op hoger gelegen land wonen heeft de aanhoudende regen van 4 dagen en een totaal van 228mm heel veel hutjes en bijna alle toiletten in elkaar doen vallen. Hier een muur, daar 2 muren, een dak of het hele huis. Het is een schokkende constatering dat bijna ieder huishouden getroffen is in ons dorp.



Een huisje wat onbewoonbaar is geworden als gevolg van de aanhoudende regen.

Hoe pak je dat aan? Hoe zet je dat op? Ook dat is stapje voor stapje. Vertrouwen op de Heere God dat Hij zal voorzien door mensen heen. Dank aan allen die financieel hebben gegeven, die organiseerden, die zich hebben ingezet zodat wij hier kunnen helpen. Dank aan allen die in gebed om mij en ons heen staan in deze ongelofelijke moeilijke tijd.



Voedseldistributie op Ahava aan de 230 getroffen gezinnen die hun tuinen door de overstroming zijn verloren.

Of alles nog niet genoeg was kregen we te horen dat Cycloon Idai op zaterdag 16 maart Zuid Malawi zou bereiken. Soms kun je alleen maar bidden en geloven dat Hij in controle is over Hemel en aarde. Cycloon Idai is NIET in Malawi gekomen maar wel in Mozambique en Zimbabwe en de verwoesting is enorm.

Nu is het van belang om samen weer verder te gaan. Afgelopen weken heb ik een aantal gesprekken gehad met de 5 dorpsoudsten van de 5 omliggende dorpen om ons heen. Zij hebben mij voorzien van een namenlijst van mensen die hun oogst zijn verloren. In totaal gaat het om 230 gezinnen. Doordat de oogst bijna klaar was om geoogst te worden is het aannemelijk dat er heel veel honger zal volgen. Daar proberen we met hulp wat aan te doen. Voor de eerste maanden gaan we voedselhulp geven en volgende maand krijgen de mensen maïszaden zodat ze weer opnieuw kunnen gaan planten. Financiële middelen voor het kopen van zaden zal dit jaar voor velen helaas niet mogelijk zijn. We hopen dat het bewerken van hun tuinen en het planten van de zaden, de eerste groei van hun gewassen hen weer hernieuwde hoop zal gaan geven.

Ondertussen stoppen de activiteiten op Ahava niet. In februari kwam Lars weer op bezoek en heeft nieuw materiaal 'geschoten' voor een nieuwe promotiefilm over Ahava. Het was een drukke week, niet alleen voor Lars maar ook in de kliniek. We zagen 1289 mensen in februari 'voorbij komen'.

Daarnaast kwam Mister Chifundo weer naar huis na zijn maand lastraining. Deze training kon hij samen met Mister Kevin gelijk in de praktijk brengen in de reparatie en constructie voor onze 2 bestaande watertorens. Het werk vordert maar ons elektriciteitsbedrijf laat ons nogal eens in de steek waardoor het werk niet door kan gaan. Maar zoals bij alles het stapje voor stapje is gegaan vertrouw ik erop dat het werk voor mijn verlof afgerond zal worden en we dan echt overal water van onze wonderwaterwell via de Zonne energiepomp zullen krijgen. Al een aantal maanden kunnen we onze nieuwe aanplant gras sproeien waardoor het in leven blijft en ook onze fruitbomen genieten van dagelijks vers water waardoor het ernaar uit ziet dat we dit jaar vruchten kunnen eten van eigen bomen. Hoe geweldig is dat!



Het 'herbouwen' van de watertorens.

Verder hebben we ontzettend veel werk gehad van alle stormen die er zijn geweest de afgelopen maanden. Helaas heeft de nieuwe aanplant hier zwaar onder te lijden gehad en moesten we zeker een 20 tal nieuwe boompjes planten. Jammer vooral als de boom al zeker 6 jaar aan het groeien is.

Met ons en het team gaat het allemaal goed. We proberen door alle uitdagingen en moeilijkheden heen toch die eenheid te bewaren. Het helpt, hoewel dit niet gemakkelijk is, om met elkaar in communicatie te blijven. Juist in deze moeilijke periode van verliezen mogen we onze medewerkers niet vergeten. Velen van hen hebben problemen met hun huizen, sommige zelfs grote problemen en een aantal leeft in angst dat hun huis in elkaar kan vallen met alle gevolgen van dien. Sommige van mijn medewerkers slapen buiten bij heftige stormen omdat het omvallen van muren een dodelijke afloop kan hebben. Deze verhalen hebben tot het besluit bijgedragen om onze medewerkers te helpen in de opbouw van hun huis. We hopen hiermee van start te gaan rond 15 juli als ik weer voet op Malawiaanse bodem heb gezet.

Want.....over ruim 3 weken vertrek ik naar Nederland. Het is alweer 2.5 jaar geleden dat ik jullie kon zien en spreken. De timing is nooit goed en zo ben ik tot de conclusie gekomen dat het goed is zoals het is.

Willen jullie meebidden voor een goede afronding van werkzaamheden, overdracht, hulp van derden gedurende mijn afwezigheid, gezondheid en bescherming voor onze medewerkers en voor mijn viervoetige vrienden.

Dank voor jullie betrokkenheid en belangstelling in deze moeilijke en zorgelijke tijd, dat heeft mij en ons erg goed gedaan.

Gods zegen en een lieve groet,
Chris Onderstal en team Ahava

"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput."
Jesaja 40:31

Te noteren:

Vriendendag op 22 juni 2019, om 14.00 uur in Pinkstergemeente Morgenstond, Cesar Frankrode 58, 2717 BG Zoetermeer.

Van eind april tot half juli ben ik in Nederland met verlof.

Ik spreek in de volgende kerken wat u/je een mogelijkheid geeft om mij te zien en te spreken:

28 april: De Kandelaar in Voorthuizen;

19 mei: Exodus Gemeente Den Haag;

28 mei: Pinkstergemeente Morgenstond, Zoetermeer;

2 juni: Filadelfia Gemeente Hippolytushoef;

16 juni: 't Kruispunt, Rijnsburg;

23 juni: Pinkstergemeente De Brug Hoorn.

ThuisFrontComité van Chris Onderstal

Contactpers: Jan en Trienke van der Lei
Vredemaker 8, 1689 WP Zwaag
Tel: +31(0)63032 6989
E-mail: janvanderlei@online.nl

Naast gebed voor Chris en het project, kunt u haar en/of het werk ook financieel helpen. Dat kan door een gift over te maken via: Stichting Ahava-Malawi,
IBAN: NL 23 ABNA 0574 6674 31
www.ahava-malawi.com
Giften kunnen ook gedoneerd worden via VPE-Zending o.v.v. Chris Onderstal: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE-Zending

