

Jaartekst:

**Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven.**

Johannes 11:25

### Avondmaaldienst

Opening: Dolf van Duyvendijk

Prediking: Ernst Zwart

Zangleiding: Liesbeth Companjen

### Collecte

1<sup>e</sup> offerande: voor de gemeente

2<sup>e</sup> offerande: Anco en Ewien van Bergeijk

### Nazorg

Voor een gesprek en/of gebed zijn vandaag voor u beschikbaar: Elly van Vliet en Dolf van Duyvendijk

### Samen Bidden

Samen bidden is van groot belang. Je bent hartelijk welkom op:

#### ➤ zondagochtend

Iedere zondag is er een korte bidstond vóór de dienst. Aanvang 9:30 uur; adres: Exoduskerk, Beresteinlaan 263.

#### ➤ woensdagavond

Om de week is er, in de **oneven** weken, op woensdagavond een bidstond. Aanvang 20:00 uur; adres: Dolf van Duyvendijk, Rietvoorndaal 148

#### ➤ vrijdagochtend

Iedere week is er op vrijdagochtend een bidstond. Aanvang 9:30 uur; adres: Exoduskerk, Beresteinlaan 263.

### Gebedsoproep

Voor elkaar bidden is belangrijk en het bindt samen. Denk in het gebed aan hen die het moeilijk hebben, door psychische of lichamelijke ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Bid voor hen die de Heer op je hart legt. Laten we onze Vader vragen dat Hij zijn werk in onze levens zal uitvoeren.



### Jarig

7 oktober	Yolanda Teunis Marjolijn Vos
8 oktober	Yoshua van Houten
9 oktober	Michael Soeharto
11 oktober	Tessa Zuidhof
13 oktober	Daniel van der Ploeg

### Meditatie:

“Heilig dieet”

Deuteronomium 14:1-21

**Mozes geeft de Israëlieten hier verschillende regels. Ze moeten zich daaraan houden omdat ze aan God gewijd zijn, ze zijn Gods kostbaar bezit. Daarom zijn ze anders dan andere volken.**

### Vraag: Zijn er ook dingen die jij anders doet dan mensen om je heen omdat je in God gelooft? Welke dingen zijn dat dan?

Uit het blad VISIE van de Evangelische Omroep

### Kringen

Donderdag 11 oktober a.s. is er weer **Theekring** bij Willie Jillissen, Dag Hammarskjöldstraat 45.

### Potluck supper

Om alvast te noteren: Op zaterdag 20 oktober a.s. vieren we met een gemeenschappelijke maaltijd dat we samen gemeente mogen zijn. De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk wat te eten meeneemt, en dat we daar samen van genieten. Tijd: van ca. 17:00 – 19:00 uur. Nadere info volgt, of vraag het alvast aan Noortje Zuidhof. Iedereen hartelijk welkom.

### 60 jaar Morgenstond

Onze gemeente hoort bij de Morgenstondfamilie. De eerste Morgenstondgemeente ontstond 60 geleden. Toen werden de eerste samenkomsten gehouden in een sportzaal aan de Steenwijklaan in de wijk Morgenstond. Dit jubileum willen we vieren met alle dertien Morgenstondgemeenten op **zaterdag 10 november**. Er is dan een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van onze zustergemeente de Cypres. **Otto de Bruijne** zal 's middags spreken, 's avonds zal **Hanne de Vries** optreden. Tussendoor: samen eten. Je moet je vooraf opgeven. Zie de flyers/posters als bijlage bij deze zondagsbrief en achterin de kerk.

### Dringend: woonruimte gezocht

Daniël van der Ploeg zit heel binnenkort zonder woonruimte. Hij is daarom dringend op zoek naar een dak boven zijn hoofd, eventueel een tijdelijke oplossing. Wie weet iets? Wie kent iemand die iets weet? Graag doorgeven aan Daniël ([dploeg88@yahoo.com](mailto:dploeg88@yahoo.com)); mobiel: 06-40821784!

### Vaste aankondigingen/mededelingen.

#### • Gebak bij de koffie

Iedere **tweede zondag** van de maand is er, na afloop van de dienst, gebak bij de koffie. Zondag 14 oktober a.s. is het weer zover. Het gebak kost € 1,- per stuk. De opbrengst is bestemd voor het project **‘Duurzaam Water’** van Chris Onderstal.

Omdat wegens omstandigheden de huidige groep baksters/bakkers wat uitgedund is zijn wij op zoek naar aanvulling op het bakteam.

Belangstellenden kunnen nadere info krijgen van, of aanmelden bij  
Rietje van Zuphen.

**“Barmhartige Samaritaan” - het ezeltje vertelt -**

***“Zijn bloed is uit de heiden en de jood  
in Hem zijn beiden met elkaar verbonden  
Hij stelt geen grens aan ‘t helen van hun wonden  
want Zijn barmhartigheid is wereldgroot***

***ik ben Zijn ezeltje - zo duur gekocht -  
Hij is mijn Meester, Hem wil ik behagen  
gehoorzaam zijn in wat Hij mij zal vragen  
ik vond in Hem waar ik zo lang naar zocht***

***vaak sta ik naast Hem bij gewonden stil  
en zie hoe wijn en olie hen genezen  
ja, Hij vernieuwt hun hart en heel hun wezen  
en helpt hen om te leven naar Zijn wil***

***soms zijn verwonde mensen levensmoe  
ze durven bijna niet op iets te hopen  
Hij tilt hen op mijn rug en samen lopen  
wij voor verzorging naar de herberg toe***

***maar daarna gaan wij samen weer op pad  
op zoek naar zieke en beroofde zielen  
naar dwalenden die wankelden en vielen  
waar priester en leviet geen oog voor had “.***

Een gedicht van Antje Rhebergen

Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk  
Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag  
Dienst op zondag 10:00 uur

[www.egmexoduskerk.nl](http://www.egmexoduskerk.nl)  
[info@egmexoduskerk.nl](mailto:info@egmexoduskerk.nl)

Administratieadres: Architect Dudoklaan 29, 2552 MV, Den Haag / Postadres: Rietvoorndaal 148, 2553 NN, Den Haag  
IBANrekening: NL85 INGB 0669 1621 08 of NL87 INGB 0003 1506 63 t.n.v. Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk, Den Haag

Voorganger: Ernst Zwart 06-37197325, [ernst.zwart@hotmail.nl](mailto:ernst.zwart@hotmail.nl)  
Telefonisch spreekuur: dinsdag 8:30 – 9:30 uur, donderdag 12:30 – 13:30 uur  
Recente preken uit de samenkomsten zijn te beluisteren via de website: <http://www.egmexoduskerk.nl/preken>.

Kopij en berichten voor de zondagsbrief uiterlijk donderdag naar Wim Zuidhof, [egmexoduskerk@gmail.com](mailto:egmexoduskerk@gmail.com), 070 3975241.  
Adreswijzigingen mogen naar hetzelfde adres.