

Startstudie 3: Wie is de Heilige Geest?

Inleiding

In de vorige studies hebben we gezien dat er één God is, en drie personen. We hebben nagedacht over God de Vader en over God de Zoon, de Heer Jezus Christus.

Deze keer denken we na over de derde goddelijke Persoon: de Heilige Geest.

Vraag 1: Wat komt er het eerste bij je op als je denkt aan de Heilige Geest?

Oude Testament

We lezen al over de Heilige Geest aan het begin van de Bijbel. Nog vóór de schepping begon. In Genesis 1:2 lezen we dat de Geest erbij was toen God de aarde schiep.

We gaan zo meteen in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel lezen. We zullen zien dat we daar veel over de Geest van God lezen. We zouden kunnen denken dat de Heilige Geest pas vanaf Pinksteren bij de mensen kwam, maar dat klopt niet. Een voorbeeld.

Vraag 2: Wat zegt David in Psalm 51:13? Wat bedoelt hij daarmee?

Let op! Het gaat er in Psalm 51 niet om dat God David echt zou verwerpen. David voelde dat zo, omdat hij gezondigd had. David heeft trouwens zijn zonde beleden en God heeft hem vergeven.

De Heilige Geest was er al in het Oude Testament. Hij woonde nog niet in alle gelovigen zoals Hij dat nu doet. Maar Hij was in mensenlevens aanwezig. Hij was in hen aan het werk.

Een ander voorbeeld lezen we in Petrus. Petrus schrijft daar over de profeten van het Oude Testament. Zij werden gestuurd door de Geest van God toen ze hun boodschap opschreven. Dat betekent dat hun woorden Gods Woord zijn: ze zijn 'geïnspireerd' door de Heilige Geest.

Nieuwe Testament: de Geest komt eraan

In het Nieuwe Testament lezen we veel over de Heilige Geest. Het begint met de geboorte van de Heer Jezus.

Vraag 3: Lees Matteüs 1:18-20. Wat leer je hier over de Heilige Geest?

Al vanaf het prilste begin werd het leven van de Heer Jezus gekenmerkt door de Heilige Geest. Dat is wat je door het hele NT zult zien: het werk van de Heilige Geest heeft te maken met Jezus Christus.

We zien dat ook in Matteüs 3:13-17. Na zijn doop ontvangt de Heer op een speciale manier het teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest.

Vraag 4: Lees Matteüs 4:1. Wat leer je hier over het werk van de Heilige Geest in het leven van de Heer? En in ons leven?

Wat de Heilige Geest wil doen in ons

Het leven van de Heer werd bepaald door de Heilige Geest. Dat mag ook voor ons leven gelden.

Het begint bij onze *nieuwe geboorte*: het moment dat wij tot geloof komen en God ons nieuw leven geeft.

Vraag 5: Lees Johannes 3:3-5. Wat wordt hier over de 'nieuwe geboorte' gezegd?

Die nieuwe geboorte geeft God als wij geloven in de Heer Jezus. Lees Johannes 3:16.

Aan het eind van zijn leven op aarde vertelt de Heer aan zijn discipelen dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. En wat de Geest voor hen zal betekenen. We lezen hierover in Johannes 14-16.

Vraag 6: Lees Johannes 14:16 en 17. Hoe wordt de Heilige Geest hier genoemd?

De Heilige Geest is een Trooster of een pleitbezorger. Hij blijft *eenwig* bij ons.

Vraag 7: Lees Johannes 15:26,27. Wat zal de Heilige Geest doen?

In Johannes 16:12-15 vertelt de Heer over nog een taak van de Geest. De Geest wil ons *alles van de Heer vertellen en duidelijk maken*. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je de Bijbel leest en je ontdekt nieuwe dingen over de Heer en over God de Vader.

Pinksteren

Nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan was, is de Heilige Geest gekomen. Hij kwam wonen in de gemeente (alle gelovigen samen). En Hij kwam wonen in elke gelovige persoonlijk.

We lezen hierover in Handelingen 2. Een bijzonder teken van zijn aanwezigheid was dat de discipelen in andere talen gingen spreken.

Vraag 8: Zie Handelingen 2:11. Wat voor woorden spraken de leerlingen in die verschillende talen? Wat zegt dat over het werk van de Heilige Geest in mijn leven?

De Geest in de kerk: gaven en eenheid

We noemden al dat de Heilige Geest in de gemeente (of de kerk) woont. Samen vormen we een tempel. Lees bijvoorbeeld Efeziërs 2:21,22. God woont in ons!

In 1 Korintiërs 12 leren we nog een paar belangrijke dingen over de Heilige Geest en de gemeente.

[1] Alle gaven en bedieningen die God geeft komen van de Heilige Geest (vers 4-11). Ze zijn verschillend, maar passen alle in Gods plan.

[2] Door de Geest vormen de gelovigen samen één lichaam (vers 12-13). We zijn tot één lichaam gedoopt.

Vraag 9: Dit gaat niet over de 'gewone' doop, maar over de uitstorting van de

Heilige Geest. Lees Matteüs 3:11. Wat is het verschil?

Gods Geest in ons geloofsleven

We vinden in de Bijbel niet dat gelovigen bidden tot de Heilige Geest, of hem aanbidden. De Geest is er op uit om Gods werk in ons uit te voeren. En dat is: ons dichter bij de Heer Jezus brengen. Een paar teksten over het werk van de Geest in ons leven.

Vraag 10: Lees Efeziërs 1:13 en 14. Probeer in eigen woorden te vertellen wat we hier leren over de Heilige Geest. Denk erover na en geef aan wat het *voor jou* betekent.

[3] De Heilige Geest is een *zegel*, een keurmerk. God heeft als het ware een stempel op ons gedrukt: wij zijn zijn eigendom.

[4] De Heilige Geest is een *onderpand*. Zijn aanwezigheid is het bewijs dat God zijn werk in ons leven zal afmaken. We zullen straks bij de Heer in de hemel zijn.

[5] De Heilige Geest wil ons *vervullen*. Hij wil helemaal de leiding in ons leven hebben. Dat zal gebeuren als we de Heer liefhebben, Hem willen eren en volgen.

Vraag 11: Lees Efeziërs 5:17-21 over 'vol zijn van de Geest'. Wat hoort daar wel bij, en wat hoort daar niet bij?

[6] De Heilige Geest zorgt ervoor dat we *op de Heer Jezus gaan lijken*. Dat is een groeiproces. En het gebeurt als we naar Hem kijken: als we zien hoe groot God is (2 Korintiërs 3:18 – een moeilijke tekst!).

Vraag 12: We gaan op de Heer Jezus lijken als we 'naar Hem kijken'. Hoe kunnen wij 'naar Hem kijken'? Hoe werkt dat in de praktijk bij jou?